

Håkan Svensson – till minne

Ibland händer det som inte får hända. Plötsligt nåddes vi av beskedet att Håkan Svensson hastigt gått bort. Vår snälle, humoristiske och ödmjuka Håkan, alltid lika villig att dela med sig av sin stora pomologiska kunskap, har lämnat oss – alltför tidigt – och tomrummet är stort.

L andets goaste pomolog, så sade Cilla Lundström om Håkan Svensson, och vi är många i hela Sverige som gärna skriver under på det. Första gången jag träffade Håkan Svensson var på en Grönt Kort beskrifningsutbildning på Julita. Håkan var mycket mån om oss kursdeltagare. På vänlig småländska förklarade han allt om fruktknoppar, fruktspjut och fruktkuddar.

Sortbevarande och äppelutställningar

Till Julita kom Håkan i början på 1990-talet och arbetade då bland annat som grävmaskinförare. Efter några år blev Håkan trädgårdsmästare och chef för trädgårdssektionen på Julita. Mångfalden av äppelsorter väckte hans intresse. Håkan hade inställningen att ska man lära sig något ska man göra det ordentligt och han blev expert på de äldre äppelsorterna. Håkan var med och byggde upp Julitas stora klonarkiv för äpplen och flera hotade äppelsorter har räddats tack vare honom. Han letade upp gamla äppelträd som fortfarande fanns kvar ute i bygden,

tog ympris och förökade upp sorterna på Julita. Under Håkans tid som trädgårdsmästare utvecklades Julitas äppeldagar till ett stort evenemang. Han lade ned mycket tid och engagemang på att resa runt i södra Sverige, Balsgård, Brunstorp, Helsingborg, Fjärås, för att samla in frukt till den stora utställningen. Runt 250 äppelsorter och 40 päronsorser placerades ut på långa bord. Håkan var även författare till boken *Äpplen i Sverige* vars andra upplaga gavs ut 2005. År 2010 tilldelades Håkan POM:s guldärta, en utmärkelse till personer som verkat för att bevara mångfalden hos vårt gröna kulturarv.

Genom genbanksträffarna lärde Håkan Svensson och Rolf Eskilsson känna varandra och de blev parhästar på sortbestämningarna på Julita, Skansen och sedermera Nordiska museet. Rolf Eskilsson berättar att han tyckte att de kompletterade varandra så bra, Rolf kunde de västsvenska sorterna och Håkan kunde hela det stora sortimentet i Mälardalen. De blev mycket goda vänner och umgicks även privat.

Det var tack vare Håkan som det blev möjligt att hålla beskrifnings-

utbildningen Grönt Kort på Julita. Harald Kratschmer berättar: ”Sedan år 2000 hade jag och Håkan Svensson ett nära samarbete under Gröna Kort-kurserna. Håkan var min dörroppnare till Julita Gård där kurserna för det mesta hölls. Han var min högra, praktiska hand och med fötterna på jorden ställde han tillförlitligt upp. Utan Håkan hade Gröna Kort-kurserna inte blivit det de är idag och framförallt hade de inte varit lika roliga. En god vän och kollega jag inte kommer att glömma.”



Håkan Svensson.

Styrelsemöten och trädgårdsmässor

I Pomologiska Sällskapet var Håkan Svensson med redan på det allra första konstituerande mötet i Bergianska trädgården år 2000. Under många år satt han i styrelsen, som ledamot och som vice ordförande. På trädgårdsmässan i Älvsjö var Håkan ovärderlig. Inför mässan samlade han in mängder med ympris från Julita och på själva mässan demonstrerade han ympning och gav råd till besökarna om sortval, beskrifning och mycket annat. Under mässdagarna brukade Håkan bo hem-

ma hos Lennart Svahn i Duvbo. Håkan, som även hade jakt som ett stort intresse, brukade ha med sig en älggryta och kvällarna i Duvbo, efter de långa dagarna på mässan, var gemytliga och trevliga, berättar Lennart Svahn.

Håkan, vi saknar dig enormt! Må du nu vandra i pomologernas Nangijala där fruktträden blommar samtidigt som de bär frukt!

Text och foto: **Anna-Stina Andersson**
anna-stina.andersson@telia.com